

## ”Dansbanan” och ängen vid Fyrtorps by

Berghällen intill vägen upp mot Fyrtorps by har sedan 1800-talet använts som dansbana av Grytsborna. Under andra världskriget var många militära förband förlagda i området och dansbanan användes då flitigt av soldaterna och traktens ungdomar. Musiken var sannolikt dragspel eller vev-grammofon. Stengårdsgården intill användes som sittplats för att vila de trötta benen efter dansen.



Källa: Ekonomiska kartan 1945, Lantmäteriets historiska kartor.

För att jämna ut berghällen har man fyllt i sprickor och ojämnheter med cement. Tyvärr har berghällen skadats av eldning och även oljespill, sannolikt från parkerade fordon.

I Gryt fanns också en annan festplats kallad Gröna Lund. Den låg 500 m in på vägen mot Fredriksnäs, mitt emot Fredriksdal, första torpet på höger sida.

Till vänster (nordväst) om berghällen, innanför stengårdsgården, ligger det som kallades Båtsmanstjällen. Det är nr 48 och 164 på kartan från Laga skiftet. Där odlade båtsmannen och hans familj sina grödor och deras djur kunde beta där. Torpet finns kvar ännu idag och ligger i den västra delen av Fyrtorps by. Se informationsskylt vid torpet samt karta härintill.

Marken längre upp mot Fyrtorps by kallades Badstugutjällen respektive Torptjällen (nr 45, 46, 47, 165 m.fl.). Ovanför ängen fanns en nu riven ladugård.



Källa: Laga skifte i Fyrtorp 1840, Lantmäteriets historiska kartor.

Vid mitten av 1800-talet genomfördes det som kallades Laga skifte i Fyrtorp. Tidigare hade bönderna i byn var sin del i varje åker – oftast en smal remsa. Detta krävde nära samarbete när jorden skulle brukas. Genom skiftet samlades nu varje bondes andel av byns mark på en plats. Odlingsarbetet blev därmed effektivare och varje gård kunde producera mer. Gårdens byggnader flyttades också till den egna marken. Vid laga skiftet flyttades en av de tre gårdarna i Fyrtorps by ut och blev Nedre Fyrtorp, söder om väg 212, mot Horsviken.