

## Snäckevarps gård

De första skriftliga dokumenten om Snäckevarp finns från 1540-talet. Sannolikt är dock den första bosättningen uppe på kullen avsevärt äldre, kanske från 500-talet.

Det finns olika tolkningar av namnet Snäckevarp. En tolkning kopplas till en riklig förekomst av *snäckor* i marken. En annan tolkning är knuten till båttypen *snäcka* dvs. en spetsgattad mindre båt liknande snipa. Sådan båt kunde varpas (dras) genom det sund som tidigare band ihop Årsviken och Kyrkviken. Mindre båt kunde sannolikt varpas ända in på 1800-talet.



Karta från år 1650, Lantmäteriet – Historiska kartor

Gårdens ägor bestod enligt kartan från 1650 av två stora skiften. Det var dels ängsmarken norrut mot Rågetedalen, dels ängsmarken söderut mot Prästgården och mot Fyrtorp. Åkrarna (grå färg) fanns nedanför kartans teckning av mangårdsbyggnaden, i slutet av nuvarande Gammelängsvägen.



Karta från 1692. Lantmäteriet – Historiska kartor

Kartan från år 1692 visar att åkermarken fortfarande fanns vid nuvarande Gammelängsvägen, men också vid Evelund. De senare syns i kartans nedre del, till vänster.

Storskifte genomfördes på Snäckevarps gård år 1806. Då delades ägorna upp i två delar. Gården hade dessförinnan utökats med en bred äga ner mot Kalkkärr.

Längst in i Rågetedalen finns två båthus markerade på kartan. Dessa är nu sedan länge rivna.



Karta från Storskifte av Snäckevarp år 1806. Lantmäteriet – Historiska kartor

På Snäckevarps gård har funnits ett gästgiveri. Det drevs sannolikt från mitten av 1700-talet fram till omkring år 1875, då det flyttades till Evelund. Gästgiveriet lades ner 1920.

Under slutet av 1800-talet var Carl Söderström ägare till Snäckevarp. Han bedrev också handelsbod i Evelund. Carl Söderström var en betydande man i bygden och kallades Patron Söderström. Han var emellertid främst köpman och arrenderade ut jordbruket. Familjen Söderström bodde i Evelund och Snäckevarps gård hyrdes ut till flera familjer.



Mangårdsbyggnaden var tidigare ett rödfärgat timmerhus. Nuvarande utseende fick den efter en ombyggnad 1875. Bilden ovan från 1917 visar att verandautbyggnaden då var mycket större än idag. (Foto via Hembygdsföreningen)

På kartan från 1806 ses en s.k. båtlänning i Horsviken. Den syns som ett litet grönt område vid vattnet på Fyrtorps mark. Där förvarade gästgiveriet utrustning för resande i skärgården. Notera att på kartan från 1870-talet finns båthuset i Årsviken kvar.



Häradskarta från 1870-talet över Evelund, Snäckevarp och Fyrtorp. Lantmäteriet – Historiska kartor

År 1924 revs de gamla ekonomibyggnaderna som låg ovanför (norr om) milstenen och den nya ladugården byggdes. Denna – den s.k. Snäckevarpsladan – ägs och förvaltas nu av Snäckevarps samfällighet.



Ekonomiska kartan 1945. Lantmäteriet – Historiska kartor

Vägen från Gryt gick ursprungligen via Evelund och Lagårdsvägen. Den delade sig öster (till höger) om Snäckevarps gård. Den ena vägen ledde mot nordost till Norrtorp och den andra sydost mot Fyrtorp. Den nuvarande vägen mot Fyrudden, väg 212, byggdes under 1940-talet.

Familjen Söderström ägde Snäckevarp till mitten av 1960-talet. Då såldes fastigheten och fick samma ägare som Norrtorp och två av gårdarna i Fyrtorp. Ägaren påbörjade exploatering av området. I slutet av 1960-talet köptes marken av AB Svenska Fritidsbyggen som fullföljde exploateringen. Mangårdsbyggnaderna i Snäckevarp och Evelund avstuckades i samband med exploateringen och är nu i privat ägo.

Snäckevarps Samfällighetsförening sommaren 2023.